

PATRIK LINDENFORS OM KATOLSKA KYRKAN OCH FÖRINTELSEN

Smaklöst av Katolska kyrkan att försöka inta offerrollen

Publicerad: 2009-02-04, Uppdaterad: 2009-02-04

Låt oss kontempera historien ett ögonblick. Ungefär sex miljoner judar beräknas ha dödat av nazisterna under andra världskriget. Det är detta biskopen förnekar när han säger att det var några hundra tusen judar som dog, varav ingen blev ihjälgasad. Inte nog med förföljelsen och dödandet nazisterna gjorde sig skyldiga till. Nu tar andra antisemiter vid och hävdar att mordandet aldrig inträffat. Det är svårt att tänka sig en mer förnedrande behandling av både offren och deras efterlevande.

Förtelseförnekare bör man därför bara överse med om de slutat framföra sina falska påståenden och ångrat sig. Framhärdar de i sina lögn är de mitt i utförandet av sin kränkning.

Som varje person med historieintresse känner till är det inte första gången katolska kyrkan trampar i klaveret vad det gäller antisemitism. Tvärtom är det en åsiktsriktning som tyvärr frodats inom kyrkan ända sedan författandet av Johannesevangeliet. Det mest upprörande exemplet är att Katolska kyrkan inte tog starkt avstånd från judeförföljelserna under andra världskriget medan de pågick. Det här skorrar oerhört falskt för en organisation som säger sig stå för godhet och kärlek, och som vill att människor att leva efter deras regler.

Religiösa brukar förstås försöka skylla andra världskriget på ateismen. Det är dock ett resonemang som är omöjligt att få att gå ihop. Dels var Hitler religiöst förvirrad och kastade ur sig både religiösa och ateistiska citat i mängder. Dels är ateismen ingen trosuppfattning, utan ett avståndstagande, vilket gör det lika felaktigt att försöka skylla andra världskriget på en icke-tro på Gud som att försöka skylla den på en icke-tro på enhörningar. Sen ska man förstås aldrig glömma att antisemitismen har sina historiska rötter i tron att judarna dödade Jesus.

Nej, Påven förtjänar all den kritik som riktats emot honom. Att välkomna tillbaka någon som fortfarande begår en kränkning kräver att man själv är den som är utsatt. Hasselgren försöker måla upp Katolska kyrkan som offer för ett drev, men kyrkan är faktiskt inte offret i den här historien. Att försöka ikläda sig den rollen när man välkomnar tillbaka förövaren av en pågående kränkning är bara smaklöst.

OM FÖRFATTAREN:

Patrik Lindenfors tillbringade hela sin grundskoletid på S:t Eriks katolska skola - en klosterschola driven av nunnor. Han är nu forskare i evolutionsbiologi vid Stockholms universitet och författare till den nyutkomna barn- och ungdomsboken om att inte tro på gudar "Gud finns nog inte".



Patrik Lindenfors (7 artiklar)

blog.lindenfors.se