



Patrik Lindenfors om Kriget i Afghanistan

Är Sverige på korståg i Afghanistan?

Publicerad: 2010-02-10, Uppdaterad: 2011-11-02

Om författaren:

Patrik Lindenfors forskar i evolutionsbiolog vid Stockholms universitet och är författare till den uppmärksammade boken "Gud finns nog inte".

Enligt legenden såg kejsar Konstantin år 312 ett kors på himlen och hörde en röst uttala "In hoc signo vinces" (grekiska för "I detta tecken skall du segra"). Man kan fråga sig om den svenska försvarsmakten har samma motto.

Även om vi svenskar "vet" att vår flagga numera är en nationssymbol och inte en religiös symbol så är det faktiskt inte kunskap som kan förväntas tillhöra allmänbildningen i Afghanistan. Vad gäller militära insatser i länder med övervägande muslimsk befolkning vore de tre kronorna en mycket bättre märkning än korsfanan.

Flaggor med de tre kronorna som märkning skulle göra tillvaron säkrare för de svenska soldaterna eftersom dessa soldater då inte direkt skulle identifieras som kristna, utan som svenska. Detta skulle i förlängningen också kunna ge den fredsbevarande uppgiften större chans att lyckas eftersom den förtroendeskapande uppgiften i Afghanistan skulle underlättas.

Lika uppenbart som det är för en svensk att vår flagga är en nationssymbol, lika uppenbart torde det vara för en afghan att vår korsfana är en kristen symbol. Hur hade du själv reagerat på militärfordon i Sverige märkta med Saudiarabiens flagga?

(För att förekomma diskussioner vid sidan av ämnet så nej, man behöver givetvis inte byta ut den svenska flaggan i alla sammanhang. Det här är en väldigt specifik och begränsad situation.)



[Patrik Lindenfors](#) (30 artiklar)

72 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Begåvat. Hoppas försvarspolitiker och FM läser din artikel. När man betänker hur situationen är i Afganistan vore det naturligtvis väldigt socialsmart att ha Tre kronor i stället för korset på flaggor och vimplar just där - i Afganistan.