



Patrik Lindenfors om Romney och religionen

Romney saknar omdöme om han tror på mormonismen

Publicerad: 2012-09-08, Uppdaterad: 2012-09-17

Om författaren:

Patrik Lindenfors är evolutionsbiolog och författare till böckerna *Gud finns nog inte* och *Samarbete*.

Mormonismen grundades av Joseph Smith (23 december 1805 – 27 juni 1844). Smith drygade ut den lilla inkomst man fick in från familjens gård genom skattsökande. Joseph hävdade att han kunde använda "siar-stenar" för att hitta försvunna ting och nedgrävda skatter. För att göra detta la han stenarna i en hatt och stoppade ner huvudet djupt och "såg" det han letade efter i reflektioner i stenarna. Smith arresterades och fälldes för att lura folk på pengar med denna metod.

År 1823 besöktes så Smith av en ängel vid namn Moroni. Moroni berättade för Smith "att det fanns en gömd bok, skriven på plåtar av guld, vilken innehöll en berättelse om den amerikanska kontinentens forna invånare och deras ursprung. Han sade också, att den innehöll det eviga evangeliet i dess helhet, såsom Frälsaren överlämnade det åt de forna invånarna. Vidare omtalade han, att två stenar infattade i silverbågar - och dessa stenar fastgjorda vid en bröstsköld, utgjorde de så kallade Urim och Tummim - voro gömda på samma ställe som plåtarna, att i forna dagar de, som ägde och begagnade dessa stenar, voro siare och att Gud hade berett dem, så att denna bok skulle kunna översättas."

Efter att i fyra år misslyckats hämta plåtarna kunde Smith till slut få tag på dem och börja översätta deras budskap. Först använde han sin fru som skrivare, men översättningen tog inte riktig fart förrän en jordbrukare i trakten tog sig an arbetet. I början var skrivaren och Smith åtskilda av ett skynke, men senare tog man bort skynket. Smith la då "översättarna" (stenarna Urim och Tummim) i en hatt och placerade ansiktet i hatten. Sen dikterade han. Smith tittade inte på plåtarna - som låg övertäckta på bordet framför honom och senare gavs tillbaks till Moroni.

Bokens budskap är inte att leka med. Historien tar sin början ungefär 600 år innan Jesus födelse, i Jerusalem. Babylonierna hade omringat staden och invånarna väntade på att tvångsflyttas. En profet - Lehi - propagerade för religiös omvändelse, men ingen lyssnade. Då befallde Gud honom att ta sin familj och gå ut i ödemarken, så skulle Gud visa honom ett nytt förlovat land. Efter mycket om och men lyckas de så småningom segla till ... Nordamerika.

När Lehi dör uppstår stridigheter mellan sönerna och sinen Nephi ger sig därför av med de

rättfärdiga - Nephiterna - för att grunda ett rättfärdigt samhälle. De andra sönerna bildar en grupp som kallas Lamaniter som på grund av sitt uppror mot Gud drabbas av en förbannelse och blir ... mörkhyade. (Mormonkyrkan tillät därför länge inte mörkhyade att bli präster. Policy togs inte bort förrän 1978 då profeten Spencer W. Kimball fick en mycket praktisk gudomlig uppenbarelse om att alla värdiga män skulle kunna bli präster och bli fullvärdiga medlemmar i mormonkyrkan.)

Nephiterna går igenom perioder av uppgång och fall. År 34 drabbas Nordamerika av naturkatastrofer, jordbävningar och orkaner. Mitt i detta uppenbarar sig den uppståndne Jesus och lämnar sitt budskap till Nephiterna. 200 års utopi följer, men sen går Nephiterna under i en spasm av krig och korruption.

Den sista striden utkämpas på kullen Cumorah där Mormon, den siste nephitiska härföraren, ser sitt folk gå under. Dock lyckas han först sammanställa sitt folks skrifter, av någon anledning på plåtar av guld, och ge dem till sin son Moroni. Moroni gräver ner plåtarna. Världen får sen vänta i över tusen år på att Joseph Smith ska dyka upp för att gräva upp dem och översätta dem genom att titta i en hatt. I Mormons bok får vi veta att de nordamerikanska indianerna är direkta ättlingar till judiska invandrare vars kultur förfallit.

Det råder en ganska stor tveksamhet om sanningshalten i den här berättelsen. Joseph Smith översatte av någon anledning boken till 1600-talsengelska, trots att han gjorde översättningen på 1800-talet. Det finns inga oberoende evidens för någon person, plats eller händelse i boken. Varken DNA eller språk tyder på något speciellt nära släktskap mellan judar och nordamerikanska indianer. I Mormons bok förekommer kor, får, oxar, hästar, grisar, getter och höns, trots att inga av dessa djur fanns på den amerikanska kontinenten innan européer tog dit dem. Det står också om lejon, elefanter, honungsbin, stål, silke, kedjor, sablar, vagnar och dop.

Antingen tror Mitt Romney på allt detta och då kan man på goda grunder ifrågasätta hans omdöme. Eller så tror han inte på det utan bara säger att han gör det, och då kan man på goda grunder ifrågasätta hans ärlighet. Hur det än är med Mitt Romneys religiositet är den därmed ett högintressant inslag i den amerikanska valrörelsen.



[Patrik Lindenfors](#) (30 artiklar)

57 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Någonting säger mig att Patrik Lindenfors inte kommer attackeras från höger och vänster och anklagas för att vara mormonofob. Icke heller kommer Patrik Lindenfors att motta dödshot. Icke heller kommer Patrik Lindenfors att marginaliseras.

Är inte det intressant?

  [Permalänk](#) | [Anmäl](#) #51 [Daniel Karlsson](#), 2012-09-08, 13:58

"Det råder en ganska stor tveksamhet om sanningshalten i den här berättelsen.."